

'Mijn leven is nu pas begonnen'

■ TEKST JESSICA MAAS BEELD JUDITH JOCKEL

"In Polen heb ik pedagogiek gestudeerd en werkte ik in de gehandicaptenzorg. Na de geboorte van mijn tweede kindje bleek dat hij motorische en spraakproblemen had. Met zijn intelligentie is niets mis, maar hij heeft wel extra logopedie en fysiotherapie nodig. Zorg die er in Polen niet echt is. Ik zat in een moeilijke situatie, ik was toen al gescheiden. Op internet ben ik gaan zoeken: welk land kan mijn kind de beste zorg bieden? Dat was Nederland.

Zes jaar geleden ben ik hiernaartoe gekomen. Het viel niet mee om afscheid van mijn land te nemen, maar ik kon daar mijn kinderen niet alles geven. Het eerste half jaar was ik alleen in Nederland, ik werkte toen in de productie. Nadat ik een huurhuis had gevonden, zijn mijn kinderen overgekomen. Szymon was toen vijf en Filip achttien maanden. Het was moeilijk in het begin, ik moest zoveel leren. De taal, de cultuur. Lange tijd heb ik in de bijstand gezeten, totdat ik een vriend kreeg. Hij werkte, ik was thuis met de kinderen en raakte in verwachting van de derde, Nikodem. Maar die relatie liep helemaal fout, het was een extreme situatie. In 2015 zat ik weer in de bijstand en stond ik er met drie kinderen alleen voor."

Somber "Ik voelde me heel slecht en zag mijn toekomst somber in. Toen kreeg ik een oproep van de gemeente voor een speciaal traject voor vrouwen van re-integratiebureau 'Bijstand naar Werk'. Daar leerde ik de oprichter Cilla Ezerman kennen. Zij vroeg me naar mijn achtergrond, naar mijn verhaal. Ik vertelde dat ik pedagogiek had gestudeerd in Polen en dat ik graag weer in dit vakgebied aan de slag zou gaan, maar dat ik niet geloofde dat dat in Nederland ooit zou kunnen. Ik was bang dat ik alleen terechtkon in de schoonmaak of de productie. Cilla gaf me vertrouwen. 'Rustig, Izabela, jij kunt dit', zei ze.

Zij geloofde echt in me en hielp met mijn diplomawaardering – mijn diploma bleek vergelijkbaar met het hbo. Later heb ik met haar hulp gesolliciteerd bij de Koraal Groep in Heel. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek en na een sollicitatieprocedure met testen, assessments en gesprekken kreeg ik de baan. Eind september ben ik begonnen, vorige maand heb ik een jaarcontract gekregen. Ik ben zo gelukkig, dit is mijn droombaan. Ik sta nu op groep van dertien meervoudige gehandicapten in de leeftijd van 27 tot 46 jaar. Elke dag ga ik met plezier naar mijn werk. Ik ben zo blij dat ik deze kans heb gekregen. Nu kan ik meer betekenen voor andere mensen, ik ben niet alleen maar moeder. Ik heb het gevoel dat mijn leven nu pas is begonnen." ❀

Naam

Izabela
Podgórna (32)

Waar

Susteren

Wat

pedagogisch
medewerker

Hoe

via re-integratie-
bureau 'Bijstand
naar Werk' Tilburg

